



INFO-BLAD

Juni 2019



Ordföranden har ordet

Här är en liten återblick på vad som förevarit i föreningen under de senaste månaderna.

Som du kanske uppmärksammat i den stort uppslagna artikeln i *Omkrim* nr 2/majnumret blev vårt val till Årets Kamrat 2019, bland hela 101 (!) nominerade, kriminalvårdaren *Gert "Hjärtat" Törnqvist* vid häktet i Malmö. Att vi bland så många goda förslag slutligen valde Gert upplevdes alldeles rätt, inte minst då, som det syntes, hela häktet mangrant ställde upp och gratulerade honom. Han blev vår 13:e pristagare, och samtidigt den första på ett häkte. Prisutdelningen förevigades även genom en film.



Så gick då vårt jubileum av stapeln den 10 maj på den gamla cellfängelseanstalten i Gävle, nu Sveriges Fängelsemuseum. Muséets intendent, tillika medlem i föreningen, *Katarina Kallings* tog emot tillsammans med hela personalen och såg till att vi fick en allt igenom mycket välordnad eftermiddag och kväll.



Närmare 50-talet medlemmar från Skåne i söder och upp till södra Norrland deltog! Nytt närvarorekord! Det

blev många glada återseenden, mycket skratt och många minnen, god mat och dryck. Och tacksamma eftermälen! Kul! Styrelsens förhoppning är att jubileet ska inspirera till en god anslutning även framöver, vid kommande riks- och regionala träffar.

Så här såg programmet ut vid jubileet:

Vi samlades och åt lunch på Kafé Kåken kl. 12. Därefter var det rundvandring på museet, under sakkunnig guidning.



Kl. 14.30 tittade vi på en filmresumé av Kamratföreningens 20-åriga historia, om vilken det också fanns en minnesskrift (se nedan).

Efter kaffe och reflektioner övergick vi till programpunkten *Inspirerande ögonblick i kriminalvårdsarbetet*. I grupper lyfte vi fram större eller mindre upplevelser från våra år i verket, sådant som känts viktigt – och ibland paradoxalt. Ett urval av dessa berättelser presenterades i storgrupp efteråt och väckte både skratt och eftertanke (se också nedan). Därefter såg vi en film från utdelningen av årets kamratstipendium.

Kl. 17.30~17.40 avhölls det formella årsmötet under Lars Nyléns effektiva ordförandeskap. Det gick faktiskt på 10 minuter! Verksamhetsberättelse och andra handlingar var utsända på förhand och kunde snabbt godkännas och läggas till handlingarna. Vidare innebar valberedningens förslag endast odramatiska omval av ordförande, två styrelseledamöter, revisorer och valberedning. (Vill du läsa hela protokollet – se nedan!)

Efter paus för hotellinkvartering återsamlades vi kl. 19 i Kafé Kåken för en jubileumsskål och därefter en utmärkt aftenbuffé. Samkvämet pågick fram till dess fängelset låstes för natten vid 23-tiden.

Här är några bilder från dagen:





För dig som inte var med, och till återupplevelse för dig som *var* där, finns nu såväl filmen om föreningens 20-åriga historia som en film från själva jubileumsdagen tillgängliga på Youtube. Se dem genom att klicka här:

[Kamratföreningen 20 år](#) (45 min)

[Jubileet den 10 maj 2019](#) (16 min)

eller sök på ”Kriminalvårdens Kamratförening” på Youtube. Länkar till filmerna finns också på vår hemsida.

En reflektion jag gör efter senare års träffar i föreningen och inte minst efter jubileumsmötet är, att här sammanstrålar medlemmar som har samma personliga referensramar till 30-50 års kriminalvård, till såväl kriminalvårdare som klienter, generaldirektörer och justitieministrar m.m. Med den genomströmning av personal som kriminalvården tycks ha idag är det frågan om någon motsvarighet till vår kriminalvårdsgeneration någonsin kommer att finnas? Jag är därför glad att vara en del av den kriminalvård som vi i föreningen har gemensam och representerar.

Jag önskar alla en god och skön sommar! Och du – kom gärna med förslag på platser och innehåll för framtida regionala träffar och riksträffar!

Sten-Åke

Sommartävling

Kamratföreningens medlemmar har erfarenheter som sträcker sig under mer eller mindre lång tid. Vi har sett generaldirektörer och justitieministrar komma och gå. Om vi tills vidare fokuserar på ministrarna, så har Sverige sedan andra världskrigets slut haft 18 st. De har suttit allt från 4 dagar till dryga 12 år och har på olika sätt satt sin prägel på kriminalvårdens utveckling. Vilken av dem minns du bäst? Vem har varit ”bäst” sett ur kriminalvårdens synvinkel? Och vem har varit ”sämst”?

Ta en funderare i solstolen och skicka in ditt förslag med motivering till krimkamrat@telia.com (eller med snigelpost till adress nedan) **senast den 15 september**.

Bäst motiverade förslag belönas med ett exemplar av föreningens berättelsebok *Bland direktörer och dynamitarder!*

Regionala möten

Sedan förra info-bladet har vi haft två regionala möten, ett i Stockholm och ett i Göteborg.

Stockholm

Fem medlemmar samlades den 10 april på Kriminalvårdens kontor i Liljeholmen till ett möte med *Elisabet Åbjörnsson Hollmark*, kriminalvårdsdirektör och chef för avdelningen för ledningsstöd vid Kriminalvården, för information och diskussion om den prekära plats-situationen.

Det blev en kväll i både optimistisk och pessimistisk anda. För att börja med det sistnämnda så berättade Elisabet om det ansträngda läget på häkten och anstalter. Det hade varit överbeläggning 2003 så det fanns erfarenheter att använda idag. Det går en trend över hela världen med ökat antal intagna i anstalt. I England har man upplevt 50 % ökning.

Idag har många anstalter i Sverige fler än 100 % beläggning. Dubbelbeläggning i cellerna införs löpande, t.ex. på Kumla. Flera anstalter kommer att byggas ut, särskilt de stora.

Budgeten är i kris, 2018 gick med ett underskott på över 500 miljoner. I vårbudgeten har Kriminalvården fått ett stort tillskott, men det blir svårt att klara ekonomin 2019 ändå.

Men det finns ljusglimtar i Kriminalvården. Frivården har fått en stärkt ställning i organisationen genom centraliserad styrning. KRAMI är en framgångssuccé. Kontaktmannaskapet har utvecklats. VSP-arbetet har förfinats. Det pågår en översyn av restriktionerna på anstalterna, bl.a., efter kritik från JO.

Det som också framkom var att Kriminalvården ser över lekmannarollen i frivården, ett arbete som inte prioriterats tidigare. (forts)

Vår hemsida: www.krimkamrat.se

Vår e-postadress: krimkamrat@telia.com

(forts)

Vi fick veta att det arbetar över 800 personer på Kriminalvårdens centrala enhet, bl.a. som en konsekvens av att regionkanslierna har bantats. I nämnda antal ingår Kriminalvårdens grundutbildningsenheter.

Det blev en trevlig kväll, där Elisabet generöst och med värme bjöd på en fin presentation av dagens kriminalvård.

Thomas Ekbohm

Göteborg

Den 15 maj var det en träff i Göteborg – ett samarangemang med Frivårdsseniörerna. 18 personer lyssnade på *Birgitta Göransson*, sedan en tid hedersdoktor vid Göteborgs Universitet, som berättade om sin tid i kriminalvården och särskilt om arbetet med narkotikasatsningen.

Sommarläsning

Vid rundvandringen på det gamla Gävlefängelset passerades bl.a. den plats på gården där dödsdomar verkställdes när det begav sig.

Den sista avrättningen i Gävle ägde rum den 17 mars 1893, då Per Johan Petersson från Alfta – dömd till döden för anstiftan till mord – halshöggs av Sveriges skarprättare Anders Gustaf Dahlman.

På nätet finns en artikel i *Arbetarbladet* i Gävle som beskriver brottet och straffverkställigheten.



<https://www.arbetarbladet.se/artikel/sista-avrattningen-i-gavle>

Till beskrivningen kan läggas att Per Johan Peterssons två bröder, vilka utförde själva morderna men som slapp undan med livstids straffarbete, dog på Långholmen 1901 resp. 1911. Fadern, som endast dömdes till ett år för misshandel, avtjänade sitt straff på Gävleanstalten.

I Mossbo i Alfta, där lönnkrogen var belägen, är det, enligt Rolf Johansson som bor i närheten, numera lugnt och stilla. Där krogen låg betar bara kor och hästar.

Mera att läsa

Om du vill ta del av det fullständiga **årsmötesprotokollet** eller den **minnesskrift** över Kamratföreningen som nämnts ovan, kan dessa rekvideras från sekreteraren. Maila till krimkamrat@telia.com eller ring Gunnar, 0738-161747.

Inspirerande ögonblick

i kriminalvårdsarbetet var, som nämnts ovan, rubriken för ett uppskattat inslag på jubileumsmötet. I grupper berättades åtskilliga intressanta minnen, och varje grupp fick som avslutning lyfta fram och redovisa en episod. Flertalet var humoristiska, andra mera allvarliga.

Vi avser att återkomma till dessa berättelser i ett senare sammanhang. Här är tills vidare ett smakprov, framfört av Bertil Grönberg, Malmö:

Det hände vid ett beslutskollegium på gamla Malmöanstalten med tillreste avdelningschefen Clas Amilon. Kollegiet satt samlat kring ett avlångt bord i den avlånga sessionssalen med beslutsfattaren Clas i ena ändan och klienten i den andra. Utmed långsidorna satt olika berörda kriminalvårdare, bl.a. Leif Carselid och Bertil själv. Klienten argumenterade för sin sak och alla lyssnade.

I detta läge upptäcker Clas att hans skosnöre har gått upp och han böjer sig ned för att rätta till detta. Klienten som ser Clas försvinna under bordet böjer sig också ned och....

Hör Bertil berätta den rafflande fortsättningen "live" på filmen från jubileumsdagen!

Och Kamratföreningens berättelsebok finns fortfarande att få tag i!



Bland direktörer och dynamitarder innehåller också blandade historier från både äldre och senare tider.

Boken kostar endast **110 kr plus porto** (36 kr).

Beställs via vår hemsida eller hos Gunnar Warren direkt: telefon och mailadress nedan.

Info-bladet är producerat av Gunnar Warren,
V. Bernadottesgatan 30, 216 12 Limhamn
Telefon 0738-161747
Mailadress: gunnar.warren@telia.com